



“BÍ QUYẾT”

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CỦA THẦY GIÁO ĐAM MÊ MÔN HÓA HỌC

Lan Anh



Thầy Trần Văn Phương và học sinh Nguyễn Khang Điệp đạt giải Nhất Quốc gia môn Hóa học. Ảnh: Ban Truyền thông Sở GDĐT.

Am mê với công việc trồng người, kiên trì và “truyền lửa” kiến thức cho học sinh, thầy giáo Trần Văn Phương luôn khích lệ các em học tập, sáng tạo, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và Quốc gia...

Thầy giáo Trần Văn Phương sinh năm 1983, hiện đang là Tổ phó Tổ bộ môn Hóa học – Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, với chuyên môn vững, thầy nhiều năm liền được giao nhiệm vụ giảng dạy lớp chuyên Hóa và bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Bằng sức trẻ năng động và lòng nhiệt tình, thầy luôn tích cực nghiên cứu, tìm ra các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, làm tăng tính hấp dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu quả bài giảng của mình. Đặc biệt, với nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển đi thi học sinh giỏi, thầy Phương đã nỗ lực đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác nhằm bồi dưỡng các em tham gia kỳ thi học sinh giỏi đạt giải cao, mang lại những thành tích tốt cho nhà

trường, góp phần nâng cao thành tích học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh.

Thầy Phương chia sẻ: “Qua một số kì thi học sinh giỏi trong những năm đầu tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, với chất lượng đầu vào tốt, tôi đã tích cực giảng dạy cho học trò và đã đạt được một số thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và

khu vực. Tuy nhiên, những thành tích đó vẫn còn khiêm tốn so với những địa phương có thành tích dẫn đầu môn Hóa học trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30-4, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT. Nhận thấy số lượng giải và chất lượng giải vẫn còn thấp so với tỉnh bạn, tôi đã xem xét, phân tích và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi để cải thiện tình hình...”

Một trong những sáng kiến kinh nghiệm nổi bật của thầy Phương đó là đề tài “Xây dựng hệ thống các bài tập cân bằng kết tủa trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi” (đã đoạt giải C cấp tỉnh) và đã được áp dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi từ năm học 2012-2013 đến nay. Qua thực tế giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Phương nhận thấy phần bài tập cân bằng kết tủa thuộc phần cân bằng ion trong dung dịch là một phần khó với cả học sinh và giáo viên. Đây cũng là phần mang tính phân loại, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh

Từng đoạt giải Nhì vượt cấp Quốc gia môn Hóa năm lớp 11, đến năm học 2017 – 2018 Khang Điệp đã vươn lên giành giải Nhất. Em là một trong 2 học sinh của tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tham dự chọn đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế. Thành tích này của Khang Điệp đã trở thành niềm tự hào không chỉ của trường mà còn là niềm tự hào chung của Ngành GD&ĐT Đắk Lắk.



(Ảnh: Quang Khải)

Ước MƠ

CỦA CẬU HỌC TRÒ PHỐ NÚI

Bảo Thiên Ngân

giỏi. Từ những khó khăn gặp phải trong thực tiễn thầy Phương đã cố gắng hệ thống lại kiến thức, phân loại các dạng bài và đưa ra những phương pháp giải tổng quát, phương pháp giải hay để giúp cho học sinh có thể tiếp cận dễ dàng và sau đó giải quyết được các bài tập cân bằng kết tủa một cách linh hoạt và sáng tạo. Nhờ vào hệ thống phương pháp giải bài tập cân bằng kết tủa của thầy Phương mà học sinh trong lớp chuyên Hóa của đội tuyển tỉnh đã rất tự tin với các cân bằng kết tủa khó trong đề thi học sinh giỏi và thu được nhiều kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Olympic 30-4, Olympic 10-3 và học sinh giỏi Quốc gia.

Ngoài ra, sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi” cũng đã được thầy Phương áp dụng với các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như: nhóm giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong giảng dạy; nhóm giải pháp nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh; nhóm giải pháp phối hợp. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này đã

đạt những kết quả tích cực: Sau 3 năm áp dụng, tinh thần học tập và kết quả trong các kì thi học sinh giỏi được nâng lên đáng kể và từng bước tiếp cận thành tích của các tỉnh có bề dày thành tích thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa trong cả nước.

Từ năm học 2015-2016 đến nay, ở bộ môn Hóa học, thầy Phương cùng các thầy cô trong bộ môn Hóa giúp học sinh đoạt 9 Huy chương Vàng (nhất đồng đội và thủ khoa) kỳ thi học sinh giỏi Olympic 10-3; 5 Huy chương Vàng (nhất đồng đội và thủ khoa), 1 Huy chương Đồng kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30-4; 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng kỳ thi Olympic khoa học tự nhiên; 1 giải Ba kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp quốc gia; 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; cùng nhiều giải thưởng khác...

Với những thành tích xuất sắc trong việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Phương đã nhiều lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen về những đóng góp trong công tác chuyên môn ■



Thông minh, khiêm tốn đó chính là nét nổi bật mà Nguyễn Khang Điệp - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Du mang đến cho người đối diện khi vừa tiếp xúc và cũng là cảm nhận của thầy cô, bạn bè của trường THPT chuyên Nguyễn Du dành cho Khang Điệp.

Là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của tỉnh Đắk Lắk tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT năm học 2016 - 2017, em Nguyễn Khang Điệp - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Du lần thứ 2 liên tiếp giành vinh quang với giải Nhất Quốc gia môn Hóa học, sau khi đã giành giải Nhì cũng môn Hóa học ở kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2016 - 2017, khi đang là học sinh lớp 11. Em được chọn tham gia kỳ thi lập Đội tuyển dự thi Olympic Hóa quốc tế.

Để có được thành tích như vậy, phải nói đến sự nỗ lực học tập không mệt mỏi của em cũng như sự nhiệt tình, dìu dắt của thầy giáo Trần Văn Phương, giáo viên dạy môn Hóa tâm huyết của trường THPT chuyên Nguyễn Du. Điệp tâm sự "Những ngày đầu tiên tiếp xúc với chương trình Hóa học chuyên là những ngày tháng rất khó khăn không chỉ đối với riêng em mà còn đối

với các bạn: lượng kiến thức vô cùng lớn cùng với cách tư duy, suy luận khác hẳn so với kiến thức đã được học ở cấp 2, cần kết hợp kiến thức liên môn để giải quyết bài toán, hay cần tới một số kiến thức vượt cấp, cần có sự hướng dẫn của thầy cô thì thầy Trần Văn Phương luôn là người giảng giải sao cho chúng em dễ hiểu và tiếp thu nhất có thể. Thầy là một giáo viên hết sức nhiệt tình và tận tụy, là một người thầy có thể khơi dậy lòng yêu thích môn học trong mỗi chúng em".

Chia sẻ về ước mơ của mình, Điệp cho hay từ nhỏ em đã thích trở thành bác sĩ giỏi để chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa. Do đó, em luôn nuôi dưỡng ước mơ bằng cách nỗ lực học tập tốt. Giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa đồng nghĩa với việc Điệp "cắm chắc" tấm vé đỗ vào một trường đại học. Tuy nhiên, Điệp lại thích học ngành Y Đa khoa của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Vượt qua kỳ thi THPT với số điểm cao, Khang Điệp đã là cựu sinh viên năm nhất ngành Y Đa khoa của trường Đại học mà cựu yêu thích.

Mong rằng, với sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng, cựu học trò phổ núi Nguyễn Khang Điệp sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức. ■



Ảnh: Nguyễn Hoa

Ngô Kim Chung

Trưởng khoa Khoa học Xã hội - Nhân văn,
Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Thầy Tôi

Bao nhiêu mùa phượng nở
Bao thế hệ ra trường
Chỉ còn thầy ở lại
Với mái trường thân yêu
Thương thầy tôi nghèo lắm
Không kết sắt trong nhà
Chẳng xe hơi, biệt thự
Bạc vàng càng xa xôi
Xưa giảng bài thầy đứng
Nay tóc bạc thầy ngồi
Giọng thầy sao vẫn ấm
Dẫn dắt con nên người.

CÔ BÉ VÀNG

của điền kinh huyện Ea Kar



Em Trần Thị Như Ý (bên phải)
Ảnh: Do tác giả cung cấp

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở tại thôn 22, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tuy gia đình không ai có năng khiếu thể thao nhưng cả bố mẹ và hai anh trai rất yêu thể thao. Từ nhỏ, em đã có niềm đam mê với các môn thể thao, đặc biệt là môn Điền kinh. Nhìn vào bảng thành tích môn Điền kinh, ai cũng nể phục trước sự nỗ lực, miệt mài của em dành cho môn thể thao này. Năm 2016, khi đang là học sinh lớp 9 em đã tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk, kết quả em đã đạt hai Huy chương Vàng ở nội dung 100 m và 1 Huy chương Vàng nội dung tiếp sức. Sau đó, em đã được chọn đi tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, ở nội dung 400 m nữ, em đã giành được Huy chương Đồng.

Niềm đam mê môn Điền kinh trong em tiếp tục được nung nấu khi lên cấp 3 học tại trường THPT Trần Quốc Toàn, được sự dìu dắt, chỉ bảo nhiệt tình của các thầy trong bộ môn thể dục, em tiếp tục tập luyện miệt mài. Năm 2017, Như Ý đã tham dự giải Việt dã do huyện Ea Kar tổ chức và em đã giành Huy chương Vàng. Tiếp sau giải này, em tiếp tục tham dự Giải Việt dã tỉnh, ở giải đó em đã giành giải Khuyến khích. Sang năm lớp 11, Ý tiếp tục tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2017-2018 và em đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng nội dung 4x100 m nữ.

Em Trần Thị Như Ý chia sẻ: “Thành công em đạt được phải kể đến công lao của các thầy trong bộ môn thể dục, đặc biệt là gia đình, bạn bè, những người luôn bên cạnh giúp đỡ,

Đoàn Văn Hân

Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Toàn

Em Trần Thị Như Ý, học sinh lớp 11C9, Trường THPT Trần Quốc Toàn (huyện Ea Kar) nhiều năm liền được biết đến là “Cô bé vàng” ở môn Điền kinh huyện Ea Kar.

quan tâm đến em. Mặc dù con đường này rất vất vả, tốn nhiều mồ hôi và công sức, nhất là với con gái nhưng đồng thời điền kinh đã mang lại cho em niềm vui, hạnh phúc khi có những người bạn, người thầy luôn giúp đỡ và yêu thương em. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được tham dự tất cả các giải điền kinh do huyện, tỉnh và Quốc gia tổ chức, sẽ cố gắng tập luyện hết sức để đạt được giải cao nhất ở tất các giải”.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo viên dạy môn Thể dục nhận xét: “Em Như Ý là vận động viên có sự nhanh nhẹn, có độ bật và sức bền rất tốt. Em là niềm tự hào của nhà trường và là tấm gương cho các bạn noi theo”.

Tuổi đời còn rất trẻ, vận động viên Trần Thị Như Ý được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thành tích cho thể thao của trường, đặc biệt là thể thao huyện Ea Kar ■



Cánh MƠ

Lê Huỳnh Sang

Phòng GDĐT huyện Krông Búk

Ai đã từng đến Cư Pong - Một xã anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược tại Krông Búk - Đắk Lắk, gặp gỡ Cô giáo Vũ Thị Vân - một nhà giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu đều không thể quên. Cô đã có cống hiến xuất sắc đối với ngành Giáo dục của huyện Krông Búk và xã hội trong suốt 25 năm qua.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Trung du – Phú Thọ, vào nghề với tấm bằng loại Giỏi, năm 1992, cô tự nguyện xin về giảng dạy ở xã Cư Pong – vùng đặc biệt khó khăn của huyện Krông Búk.

Gọi là trường nhưng chỉ có mấy dãy nhà lợp tranh, che nứa. Thương các em học sinh đến trường cơm ăn bữa đói, bữa no, áo quần không đủ ấm, thương đồng nghiệp lúc lên cơn sốt rất đến run người mà chẳng có gì để bồi dưỡng (*Khi món chính trong bữa ăn của các thầy cô là măng rừng, muối xà, muối lặc*). Với cương vị là một Phó Hiệu trưởng, cô luôn động viên đồng nghiệp khắc phục khó khăn, bám trường, bám lớp, động viên học sinh không bỏ học.

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục, Đảng, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cấp học. Năm 2004, trường Phổ thông cơ sở Cư Pong được chia tách thành Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái và Trường THCS Ngô Gia Tự.

Năm học 2004 – 2005, cái tên Tiểu học Phạm Hồng Thái bắt đầu quen dần với mọi người. Dù đã chia tách nhưng trường vẫn còn 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 1.569 em học sinh được chia thành 52 lớp.

Số lượng học sinh đồng, hơn 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các em vào lớp 1 đa số chưa biết tiếng Việt, lại học chung một chương trình với học sinh cả nước. Vì thế, ✎



↵ các thầy cô giáo công tác tại trường – đặc biệt là các thầy cô dạy lớp 1 thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Phòng học chưa đủ, phòng hiệu bộ chưa có, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Khó khăn là vậy nhưng đội ngũ lãnh đạo nhà trường luôn sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trước tình hình đó, cô Vũ Thị Vân đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, luôn đi đầu trong công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo nên cơ sở vật chất của trường ngày một hoàn thiện, khang trang.

Năm học 2015-2016, trường cô công tác còn 20 lớp - 20 phòng học đủ cho các em học 2 buổi/ngày. Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế đúng quy cách, sạch sẽ thoáng mát đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho các em. Toàn bộ khuôn viên trường được bảo vệ bằng tường rào chắc chắn. Sân trường có hệ thống cây xanh đủ che bóng mát cho các em sinh hoạt ngoại khóa. Hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh đủ phục vụ cho học sinh toàn trường.

Chất lượng giáo dục của nhà trường được ổn định nhiều năm liền và là một trong những trường nằm ở tốp đầu của huyện về phong trào thi đua. Từ năm 2001 đến nay, 6 năm liên trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2016, trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

25 năm gắn bó với công tác giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, cô luôn là Nhà giáo - người cán bộ quản lý xuất sắc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bao nhiêu năm công tác là bấy nhiêu lần cô đạt danh hiệu Giáo viên giỏi - Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 2 lần vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Từ năm học 2010 đến 2017, cô có 6 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao cấp huyện; 3 Sáng kiến được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh công nhận, phổ biến, ứng dụng trong tỉnh. Cô luôn tích cực tham gia và đạt giải cao nhiều hội thi của ngành như: thi tin

học dành cho cán bộ quản lý đạt giải Ba; thi soạn giáo án cấp huyện đạt giải Nhất; thi thiết kế bài giảng điện tử E- Learning đạt giải Nhất; thi Đồ dùng dạy học cấp tỉnh đạt giải Nhì...

Tổng kết 10 năm tầm gương nữ nhà giáo tiêu biểu trong phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập - lao động sáng tạo - xây dựng gia đình hạnh phúc” cô là đại diện duy nhất của ngành giáo dục Krông Búk được Sở Giáo dục và đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Được Bộ Giáo dục tặng Kỷ niệm chương; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những đóng góp lớn lao và thành tích xuất sắc đó, năm 2017 cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “*Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc*” (Quyết định số 1778/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 11 năm 2017).

Gác lại những bộn bề, bận rộn trong công việc quản lý chuyên môn ở trường, trở về bên gia đình thân yêu cô là người vợ đảm đang, hiền thực, người mẹ mẫu mực, dịu dàng, luôn yêu thương, chăm lo vun đắp cho hạnh phúc gia đình, chăm sóc giáo dục con cái. Ngôi nhà nhỏ, bình yên luôn ấm áp tình yêu thương, tràn đầy hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Không phụ công dạy dỗ, chỉ bảo của ba mẹ, hai con trai của cô rất chăm ngoan, học giỏi và luôn là niềm tự hào của gia đình. Mỗi khi đồng nghiệp hỏi về các con trai của mình, đôi mắt cô luôn ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Cả hai con trai của cô đều đang là sinh viên đại học. Hàng năm gia đình cô luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cô giáo Vũ Thị Vân thật xứng đáng là tấm gương Nhà giáo tiêu biểu đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”; tích cực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cô luôn xứng đáng là người chấp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ học sinh bay cao, là người chèo lái con thuyền kiến thức cho các em tự tin bước vào đời ■



VIÊN NGỌC SÁNG

giữa đời thường



Trần Thị Thu Hoài

Giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải

Dưới mái trường Trần Quang Khải thân yêu này, tôi có biết bao người đồng nghiệp mà tôi yêu quý và nể phục, nhưng có lẽ người để lại cho tôi ngân vang sâu sắc nhất, tình cảm lớn lao nhất chính là người cô, người bạn, người chị, người đồng nghiệp, cô giáo Lê Thị Thanh Hà, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, tổ viên tổ Ngữ Văn, trường THPT Trần Quang Khải.

Thực tế cho thấy, có những bông hoa hoặc những ngôi sao xa, nếu nói về sự xuất sắc, sự rực rỡ, sự nổi bật, mới thoạt đầu ít ai nhìn thấy ngay được, nhưng nếu ta nhìn lâu hơn, ta lại sẽ nhìn thấy giá trị của nó, vẻ đẹp của nó bởi đơn giản đó chính là những chân giá trị không thể lay chuyển. Trường hợp của cô giáo Lê Thị Thanh Hà đúng là như thế. Ở trường THPT Trần Quang Khải, cô chưa phải là giáo viên nhiều thành tích nhất, chưa phải là người xuất sắc nhất.... nhưng cô chính là người nỗ lực nhất và thật sự là một tấm gương để cho tôi và đồng nghiệp mình học hỏi.

Khi tôi còn là một tân cử nhân mới ra trường, cô đã là một giáo viên kì cựu, mấy chục năm trong nghề, đó cũng là giai đoạn mà ngành giáo dục nước ta bắt đầu có những sự thay đổi về phương pháp, về nội dung, về sách giáo

khoa, đưa công nghệ thông tin vào dạy trong trường học... thực tế, sự thay đổi ấy không quá khó đối với những người trẻ, sớm tiếp cận với chương trình giáo dục hiện đại, nhưng đối với những giáo viên đã lâu năm trong nghề, lại hiếm khi tiếp cận với máy móc này nọ... thì quả thật không dễ dàng. Nhưng trong 10 năm qua, bản thân tôi công tác cùng trường, cùng tổ với cô Hà, chưa một lần tôi thấy cô "tụt lại" so với các bạn trẻ, ngược lại, trên các cương vị công tác của mình, chuyên môn cũng như kiêm nhiệm, cô luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc. Ít ai biết rằng, cô đã tự mày mò học đánh máy, tự mày mò nghiên cứu tài liệu, tự mày mò làm quen với internet, yêu cầu có công nghệ thông tin cô sẽ học CNTT, yêu cầu phương pháp mới cô sẽ tìm hiểu phương pháp mới, yêu cầu giáo viên phải có SKKN, cô sẽ nghiên cứu để làm SKKN... Còn nhớ cái đêm cô



↳ vừa từ ngoài cánh đồng rẫy của mình về, chân ướt chân ráo lại thức thâu đêm để kịp hoàn thành đề tài tâm huyết sáng mai nộp vì lịch báo đột ngột. Chính vì sự kiên trì, nghiêm túc đó, mà trên lĩnh vực nào cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có được những thành tích thiết thực, được anh em đồng nghiệp kính trọng, học sinh yêu quý. Nhiều năm liền cô được Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, đạt các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi cấp trường, các giải về sáng kiến kinh nghiệm....

Nếu bạn công tác và làm việc cùng cô giáo Lê Thị Thanh Hà, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô thật sự là một người rất cầu tiến, khiêm tốn và luôn học hỏi, tiếp thu ý kiến từ nhiều phía, kể cả các em ít tuổi hơn mình. Hiếm thấy tiết thao giảng nào của đồng nghiệp mà cô vắng mặt, đặc biệt, cô luôn trao đổi kinh nghiệm, tham khảo ý kiến của anh em về phương pháp dạy trong các tiết dạy của mình... với một câu nói rất chân thành "nhờ em xem giúp", "nhờ em góp ý"... điều này ngay chính bản thân người trẻ cũng ít ai làm được. Có như là một chiến sĩ không bao giờ chịu đầu hàng, không bao giờ dừng lại, không chấp nhận thụt lùi so với đồng nghiệp, luôn cố gắng trau dồi để đáp ứng yêu cầu mà thời đại và xã hội đòi hỏi ở người làm giáo dục, trong suốt quãng đời đi dạy của mình, những người trẻ như chúng tôi, kể ít người nhiều, đều bị phê bình, nhắc nhở vì tính tắc trách của mình, thế nhưng với cô Hà thì tuyệt nhiên không bao giờ có, có một lần, tôi hỏi "Cô ơi, sao cô lớn tuổi rồi, sắp nghỉ ngơi rồi, chi mà cô cứ nỗ lực quá sức vậy ạ, cô không thấy mệt sao cô, em thấy cô vất vả quá". Câu trả lời của cô khiến tôi giật mình "Mỗi công việc cũng như con người, đều cần có lòng tự trọng em ạ, cô luôn cố gắng hết sức, bởi đó là lòng tự trọng nghề nghiệp". Câu nói giản dị mà sâu sắc biết bao.

Nghiêm túc, tận tụy, mẫu mực là những điều chúng tôi vẫn luôn nói về cô, nhưng tất cả những điều đó có lẽ vẫn chưa thể nói hết. Đồng nghiệp chúng tôi, còn khâm phục cô ở đức hy sinh vô bờ bến, sự đam mê quán

xuyến gia đình và cả tài năng làm kinh tế hiếm thấy. Ít ai biết được rằng, cô giáo Lê Thị Thanh Hà của chúng tôi có một hoàn cảnh gia đình hết sức éo le, đặc biệt, và gần như những năm tháng đẹp nhất của đời mình, của tuổi trẻ cô đã một mình chèo chống, gánh vác, bảo vệ gia đình đó. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, người phụ nữ có hạnh phúc hay không, sống tốt hay không cũng là nhờ chồng. Tuổi trẻ, cô đã yêu thương và kết hôn với một người trai ưu tú cùng làng, rồi vợ chồng cô rời xa người thân, cùng nhau vào mảnh đất Tây Nguyên xa xôi lập nghiệp. Nhưng khi chân chưa đứng vững, cuộc sống còn rất chông chênh thì người chồng yêu thương của cô trải qua một đại nạn, gần như mất hết khả năng lao động... và đôi khi mất luôn cả sự kiểm soát. Vậy là, thay vì dựa vào người đàn ông của đời mình, người phụ nữ nhỏ bé trở thành chỗ dựa vững chắc, chèo chống cho cả gia đình gồm có một người chồng và 2 cô con gái đang còn nhỏ dại.

Năm tháng qua đi, ròng rã gần 30 năm, có lẽ chưa một lần cô tham gia quá đà một bữa tiệc vui, chưa một lần cô mang trên người một bộ đồ lấp lánh, tan ca vội vã về nhà, trút bỏ tà áo dài lượt là để lao vào ruộng đồng, nương rẫy, chăm chồng, nuôi con... Và trời quả không phụ lòng người, khi ở ngưỡng 50 của cuộc đời, cô đã có thể an yên với người chồng và 2 cô con gái đã lớn khôn, xinh đẹp, ngoan ngoãn, học thức, đang tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Cô đã có thể an yên bên những cánh đồng tít tắp mà một tay cô gây dựng nên, trong sự yêu quý, vun vẩy của 2 bên nội ngoại.

Khi tôi viết những dòng này, có thể người cô, người chị ấy đang say mê bên trang giáo án, cũng có thể chị ấy đang miệt mài bên những cánh đồng bạt ngàn cả phê, hồ tiêu mà tạo ra bằng mồ hôi, công sức. Cô là vậy đó, và như một trái tim, một nhân cách đẹp, một đời sống đẹp, ở góc đời nào, tôi cũng thấy chị là người đẹp nhất